



# Filmhuis

Amerongen Leersum  
*presenteert*



Nieuwsbrief 101, augustus 2012

Beste film liefhebbers,

Nog zeven nachtjes slapen en dan is het weer zo ver: de zomeravond-buitenvoorstelling in de tuin van het kasteel Amerongen! Volgende week woensdag 22 augustus starten we om 20.45 uur met een heerlijke luchtige komedie van Franse bodem. Nadat ze, die Fransen, het kasteel in 1672 zo ruw met de grond gelijk hebben gemaakt, komen ze het nu in 2012 rechtzetten met een lekkere film. Natuurlijk is het dan mooi weer, de bomen ruisen, de ganzen vliegen gakkend nog even over om zich te nestelen in de uiterwaarden voor de nacht, de eerste sterren laten hun licht zien en wij zitten daar, eerst nog met blote benen, later gehuld in een plaid, met een kop koffie uit de thermoskan en een glas rosé uit de koeler op het gras. Eindelijk verschijnen op het grote scherm de eerste beelden van 'De dames van de zesde verdieping' oftewel *Les Femmes du 6<sup>e</sup> Étage*. We zijn er helemaal klaar voor en hopen op een ontspannen avond.

Maar wat als het helemaal fout gaat en het dondert en regent? Dan gaan wij toch door, maar verhuizen we naar het Koetshuis van hetzelfde kasteel. Zo snel zijn we niet uit het veld te slaan!



Wat zullen we van de film vertellen? Niet al teveel, maar genoeg om de smaak te pakken te krijgen. We verplaatsen ons naar Parijs en arriveren er in de jaren zestig. Hier heeft Jean-Louis Joubert, effectenmakelaar en huisvader, met zijn vrouw een van die luxe appartementen, die je daar kunt vinden in die prachtige grote huizencomplexen. De rijke mensen hebben hun woning op de tweede of derde, misschien nog de vierde, etage. Om

daar te komen kun je gebruik maken van de lift. Wie hoger woont is armer en mag ook de lift niet gebruiken. Helemaal op zolder, zes hoog of zo, heb je de kamers van de dienstboden. Zij sjouwen wat af op een dag! Als monsieur en madame Joubert een nieuwe werkster in dienst nemen is dat de Spaanse María, die zoals zoveel Spaanse vrouwen in Parijs probeert wat te verdienen om in haar levensonderhoud te voorzien. Natuurlijk is zij een leuke, levenslustige vrouw. Zij doet niet alleen haar werk op aanstekelijke wijze, maar laat ook monsieur Joubert kennismaken met de andere Spaanse dienstboden, die net als zij, verborgen voor de rijke ogen, op de zesde verdieping wonen. Dat dit een groot effect heeft op monsieur Joubert laat zich raden, we kunnen wel zeggen: zowel ontwrichtend als hilarisch. En wij profiteren daarvan.



De film is door pers en publiek gunstig ontvangen. De regisseur Philippe Le Guay, is erin geslaagd om een prettig ensemble acteurs samen te stellen, die zichtbaar plezier hebben in hun opdracht. En dat slaat over op de kijkers. De belangrijkste van hen zijn Fabrice Luchini (Msr. Joubert), Sandrine Kiberlain (Mme. Joubert) en Natalia Verbeke (María Gonzalez).

Kom dus op **woensdag 22 augustus** naar Amerongen. Vanaf 20.15 uur is 'de zaal' open. De film start om 20.45. Dan is het voldoende donker hebben we bedacht. Kaartjes kosten nog steeds € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 of via [filmhuis.amerongen@skiam.nl](mailto:filmhuis.amerongen@skiam.nl).

Met zomerse groet, namens het Filmhuis,

Theo Witkamp