



Filmhuis
Amerongen Leersum
presenteert



In a Better World (2010)

Dit wordt de derde keer dat we in ons Filmhuis een film van Susanne Bier draaien. Deze Deense regisseuse ziet kans om elke paar jaar een uitstekende film af te leveren met een thematiek die maatschappelijk en ethisch van belang is. Ging *Brothers* (2004) over het probleem van posttraumatische stressstoornis van een teruggekeerde militair uit Afghanistan en *After the Wedding* (2006) over een man die met zijn naderende dood voor ogen zijn zaakjes goed geregeld achter wilde laten, inclusief een man voor zijn vrouw en een vader voor zijn kind, zo gaat *In a better world* (2010) over de botsing tussen ideaal en werkelijkheid. De oorspronkelijke Deense titel 'Wraak' duidt op de vraag waarmee we te maken zullen krijgen. De arts die steeds afreist naar een Afrikaans vluchtelingenkamp om daar slachtoffers van geweld te helpen zegt tegen zijn zoontje dat gepest wordt, dat hij vooral rustig moet blijven en zich niet moeten laten opjatten. Ondertussen krijgt hij zelf te maken met een gestoorde bendeleider die veel slachtoffers op zijn geweten heeft, maar die nu zelf behandeling nodig heeft. Zal hij hem die echter wel willen geven? Wat zal deze man immers gaan doen als hij weer beter wordt?

Susanne Bier, die met deze film de Oscar voor beste niet-Engelstalige film won, snijdt deze keer de thematiek van wraak en vergeving aan, de drang om erop te slaan en het verlangen om dat niet te doen. Of, zoals ze zelf zegt in een interview: het gaat om 'de wens om wraak te nemen en de noodzaak tot vergeven.' Boeiend is het dat ze geen sluitend antwoord geeft. Wij worden als kijkers niet vermoeid met haar oordelen en oplossingen, maar we worden zelf onderdeel van de dilemma's die in de film naar voren worden gebracht. Daarnaast wordt er gewoon goed geacteerd. De twee jonge acteurs Elias en Christian leveren fantastisch spel, terwijl hun filmouders er ook mogen wezen.

Heel begrijpelijk dat de film is opgenomen in de serie Movies that Matter, waarin we kwalitatief goede films die ingaan op maatschappelijke en politieke problemen kunnen vinden. Heel begrijpelijk is het ook dat we de film in samenwerking met de afdeling Amnesty International van onze dorpen presenteren. Tijdens de filmavond zult u buiten de filmzaal een tafel van Amnesty met informatie kunnen aantreffen. In februari zal trouwens de jaarlijkse collecte voor Amnesty weer plaatsvinden.

Kortom, een uitstekende film, die ook nog eens ergens over gaat. Kom je later thuis met, naast de beelden, ook nog eens extra gedachten!

We vertonen *In a better world* op woensdag 6 februari 2013, 20.00 uur, in De Binder. Prijs: € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het reserveren de naam van de film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt hebben. NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.

Namens het filmhuis met vriendelijke groet,

Theo Witkamp

P.S. Excuses, opnieuw geen plaatjes deze keer. Het lukte weer niet. Wilt u ze zien, zoek dan op google afbeeldingen door de titel van de film in te typen.