



Filmhuis
Amerongen Leersum
presenteert



¡Vivan las Antipodas!

Beste lezers,

Bent u ook wel eens benieuwd naar onze tegenvoeters? Hoe de wereld eruit ziet precies aan de andere kant van de aarde en waar je komt door een gat in een rechte lijn te boren, dwars door het centrum van de aarde heen om dan uit te komen bij de mensen die daar wonen? Dat lijkt op een fascinerende kinderfantasie. De Russische filmmaker Victor Kossakovsky heeft het nu echt gedaan in zijn uiterst originele documentaire *Leve de antipoden!* uit 2011. Nou ja, niet dat gat graven door het centrum heen, maar wel de tegenvoeters met elkaar verbinden. Wat gebeurt er als je je camera neerzet op vier verschillende plekken op aarde, vervolgens de letterlijke tegenpolen opzoekt en dan de beelden met elkaar verbindt? Wanneer je het probleem van de oceanen moet omzeilen, dan blijken er opmerkelijk genoeg eigenlijk maar weinig plaatsen te zijn waarbij dat lukt. Zoals bij het Argentijnse Entre Rios, dat met een prachtige zonsondergang een visueel verbond aangaat met de drukte van de regenachtige Chinese metropool Shangai. Of bij de mensen in de woestijn van Botswana die plotseling iemand die woont in de oksel van een vulkaan op Hawaii als cinematografische buur krijgen.



Kossakovsky scheidt onverwachte verbindingen en contrasten. Beelden die elkaar aanvullen of met elkaar schuren. Hij realiseert zich goed dat de mensen aan de andere kant natuurlijk ondersteboven leven, net zoals zij weten dat wij hier ondersteboven leven. En als je aan de zijkant van de aardkloot woont, dan beweeg je je natuurlijk schuin, zoals iedereen beseft. Zijn camera houdt daar allemaal rekening mee. Hele scènes worden op zijn kant of ondersteboven getoond. Het beeld is steeds in beweging. Het resultaat is een lyrische documentaire boordevol onvoorstelbare beelden, waarin noord en zuid en oost en west naadloos in elkaar overgaan. Leve de tegenvoeters! Met de muziek erbij is het pure poëzie. Een heerlijke, positief getinte film over onze schitterende planeet.

Dit alles is te beleven op *woensdagavond 10 april 2013* in De Stallerij van Den Rooden Leeuw. De film begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. De prijs van de kaartjes is € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het reserveren de naam van de film te vermelden, uw eigen naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt reserveren. NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.

Met een vriendelijke groet namens het Filmhuis,

Theo Witkamp