



Filmhuis
Amerongen Leersum
presenteert



Il Postino (Michael Radford,1994)

Beste lezers,

Deze keer zullen we goed op de data letten: onze volgende film vertonen we op woensdag 26 juni a.s., weer in De Binder. Het is nog eens een hele charmante film ook, zomers en Italiaans. Hij gaat over poëzie en liefde, over de postbode en de dichter en over het lokale dorpscafé. Ik ken mensen die deze film grijsgedraaid hebben, telkens weer en dan nog een keer. Het is een moderne klassieker, bijna 20 jaar oud inmiddels. En zoals altijd, sluiten wij ons seizoen 2012-2013 met zo'n klassieker af.



Philippe Noiret als Pablo Neruda

In *De postbode*, of in de oorspronkelijke taal *Il Postino*, maken we kennis met, natuurlijk, de postbode. Mario (gespeeld door Massimo Troisi) is een heel gewone dorpsjongen, die op zijn fiets de post rondbrengt op een droog Italiaans eilandje. Hij raakt echter diep onder de indruk van de Chileense dichter Pablo Neruda, die als dichter in ballingschap daar zijn dagen slijt (de bekende Franse acteur Philippe Noiret). Neruda ontvangt veel brieven en Mario moet ze hem in zijn afgelegen huis brengen, ploeterend op zijn fiets tegen de heuvels op. Hij ziet dat er veel brieven van vrouwen bijzitten. Hij snapt al snel dat poëzie en vrouwen iets met elkaar te maken hebben. Zo komt hij tot de conclusie dat dit zijn kans is om het hart van de plaatselijke dorpschone Beatrice (Maria Grazia Cucinotta – spreek dat eens uit, met zo'n naam moet je wel heel mooi zijn) te winnen, denkt hij, want als hij poëzie leert zal zij hem onmogelijk kunnen weerstaan. Poëzie en liefde horen immers onlosmakelijk samen. Zoveel

weet hij, de postbode, inmiddels wel van het leven. Daarom blijft hij maar bij Pablo Neruda aandringen om hem onderwijs te geven. Met gezonde tegenzin geeft deze uiteindelijk toe en helpt hem Beatrice nabij te komen.



Het is een heerlijke film, typisch Italiaans en zomers. Tragisch is wel dat Massimo Troisi twaalf uur nadat de opnamen klaar waren overleed aan een hartaanval. Dat heeft echter niet tegengehouden dat de film een hele berg prijzen won op talloze festivals.



We vertonen *Il Postino* op woensdag 26 juni 2013, 20.00 uur, in De Binder. Prijs: € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het reserveren de naam van de film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt hebben. NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.

Namens het filmhuis met vriendelijke groet,

Theo Witkamp

Rserveer alvast in uw agenda woensdagavond 28 augustus voor de verrukkelijke zomeravondfilm Moonrise Kingdom.