



Filmhuis
Amerongen Leersum
presenteert



Cave of Forgotten Dreams
van Werner Herzog (2010)

Filmbrief nr 114

Beste lezers,

Met Werner Herzog hebben we een begenadigd filmer in huis en met zijn laatste product *Cave of Forgotten Dreams* een film waarvan *The Guardian* schreef: 'Alsof de filmkunst opnieuw is uitgevonden' en *Trouw*: 'Een religieuze, operateske ervaring.' Hij won diverse prijzen, zoals de 'beste documentaire' bij diverse kringen van filmcritici. Wie de recensies leest ziet allemaal superlatieven. Het leek ons de moeite waard hem ook naar Amerongen en Leersum te halen, zodat ook u die ervaring kunt opdoen.



Herzog neemt ons mee op een fascinerende tocht, voorbij de grenzen waar we altijd komen. We arriveren in de Franse Ardèche bij een uiterst moeilijk bereikbare grot, die zo'n twintigduizend jaar lang afgesloten is geweest. In 1994 werd ontdekt dat in deze grot rotsschilderingen te vinden zijn die wel 32.000 jaar oud zijn, en dan niet één of twee, maar honderden. Ze zijn de oudste ons bekende schilderingen op aarde. De grot is niet toegankelijk voor bezoekers, omdat ze zo kwetsbaar zijn. Herzog kreeg voor zijn film als enige echter toestemming om erheen te gaan. Wel kreeg hij vele restricties en waren er tal van technische complicaties, maar hij schiep zelf eigenlijk een nieuw kunstwerk door de oude rotsschilderingen te filmen. Uiteraard heeft hij dat niet rechttoe-rechtaan gedaan. Hij filosofeert zelf daarbij over kunst en kunstenaars uit de oude steentijd, over de oerwens om te communiceren en de wereld te verbeelden, over evolutie en onze plaats daarin en uiteindelijk over wat het betekent om mens te zijn.

De ervaring die we al wandelend in de grot wellicht opdoen is dat die mensen van zo lang geleden helemaal niet zo heel erg anders waren dan wij nu. Zo dichtbij te komen bij hoe de wereld toen was kan gemakkelijk onze verwondering en ons ontzag vergroten voor hoe de wereld nu is. Het is kortom zowel een visuele als een diep menselijke ervaring om deze film te ondergaan.



We nodigen u graag uit op woensdag 18 september 2013, 20.00 uur, in De Binder te Leersum. Prijs: € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het reserveren de naam van de film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt hebben. NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.

Namens het filmhuis met vriendelijke groet,

Theo Witkamp

P.S. Op 16 oktober vertonen we *Barbara* van Christian Petzold (2012). Voor meer gegevens zie onze folder.