



Filmhuis
Amerongen Leersum
presenteert



The Help

Nieuwsbrief nr. 131, februari 2015

Beste Filmliefhebber,

The Help is een Amerikaanse film uit 2011 van Tate Taylor, gebaseerd op het gelijknamige van Kathryn Stockett (Nederlandse vertaling: Een Keukenmeidenroman)

In de jaren vijftig was in de zuidelijke staten van Amerika de slavernij weliswaar afgeschaft, maar de rassenscheiding vierde hoogtij. Afro-Amerikanen mochten geen gebruik maken van dezelfde wc's, scholen en ziekenhuizen als de blanken. Gemengde relaties waren zelfs strafbaar. *The Help* speelt zich af gedurende deze roerige tijd in de Amerikaanse geschiedenis.

Huishoudsters Aibileen en Minny staan centraal in *The Help*. Zij werken voor jonge blanke vrouwen in Mississippi. Niet alleen het huishouden, koken en de was wordt aan hen overgelaten, maar ook de volledige opvoeding van de kinderen. Ze krijgen amper betaald en worden door hun werkgevers behandeld als tweederangs burgers. Aibileens werkgever wordt door haar sociale vrouwenkringetje onder druk gezet om buiten een apart toilet te laten bouwen voor Aibileen. Gebruik maken van hetzelfde toilet als de hulp zal leiden tot ziekten, beweren de vrouwen. Deze discussie wordt schaamteloos gevoerd terwijl Aibileen de dames thee en koffie inschenkt. Slechts een van de aanwezige vrouwen, de beginnende journalist Skeeter, voelt zich ongemakkelijk tegenover Aibileen. Zij besluit dat het tijd is dat zwarte huishoudsters een boekje open doen over het werken voor blanke vrouwen.



Skeeter (Stone) is een meisje uit het Zuiden dat terugkeert van school en vastbesloten is om schrijfster te worden. Ze zorgt echter voor heel wat ophef bij haar vrienden – en bij de rest van de bevolking van het kleine stadje – wanneer ze besluit om de zwarte vrouwen te interviewen die hun hele leven lang zorgen voor de prominente zuidelijke families.

Regisseur Tate Taylor weet de juiste balans te vinden tussen de emotionele en de humoristische elementen in het boek. Want hoewel het onderwerp van *The Help* zwaar is en tot nadenken stemt, heeft het eindresultaat de charme en humor van een feelgoodfilm.



Datum en plaats

De voorstelling is op **woensdag 11 maart 2015, 20.00 uur**, in de **Binder**, Hoflaan 29 Leersum

Prijs: € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 (Moniek van Ek) of 0343-451234 (Marlou Roete) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het reserveren de naam van de film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel kaartjes u wilt hebben.

NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.

Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet,

Maarten Stratenus