



Filmhuis
Amerongen Leersum
presenteert



Nieuwsbrief 70, april 2010

Birdwatchers

Beste lezers,

Birdwatchers opent verraderlijk. Een bootje met blanke vogelkijkers vaart langzaam over de Amazone, terwijl een handvol met pijl en boog gewapende Indianen vijandig toekijkt vanaf de oever. De camera glijdt langs hun geverfde gezichten en de geluidsband vult zich met onheilspellend gebulder.



Het zou het begin kunnen zijn van een platte avonturenfilm over onschuldige westerlingen die in het hart van de jungle aan het spit worden geregen. Maar niets is minder waar. Het wordt een film over de stelselmatige marginalisering van een Indianenstam.

Het land van het stamhoofd Nadio wordt steeds weer onteigend, de natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en een hartverscheurende zelfmoordgolf vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van zijn stam. Vluchten is geen optie meer, toegeven ook niet, dus besluit Nadio terug te vechten door op het land van een van de machtigste Braziliaanse

landeigenaren zijn kamp op te slaan. Tegen deze dreigende achtergrond bloeit een puberale liefde op tussen de jonge sjamaanleerling Osvaldo en de uitdagende dochter van de landeigenaar.



Birdwatchers uit 2008 is een geëngageerde film, die de kijker wil uitdagen om partij te kiezen voor de Indianen. Maar hij is veel meer dan dat. We hebben vooral met een goed gemaakte film van doen, vol van briljante scènes, met momenten die je aangrijpen of die hilarisch zijn, maar soms ook gewoon mooi. De politieke boodschap heeft de film niet overwoekerd of plat geslagen. We krijgen juist met karakters van doen. We kunnen ons identificeren met een aantal mensen en hun worstelingen en dilemma's. Soms is hij hartverscheurend, soms spannend, soms ontvullend, maar altijd warm. De filmmaker (Marco Bechis) geeft om zijn mensen, maar verafgoodt ze niet. De film werd in 2008 op het filmfestival van Venetië genomineerd voor de Gouden Leeuw. De recensies zijn steeds lovend geweest. Erg bekend is hij echter niet geworden. Volgens ons het eerste geheel terecht en het tweede geheel ten onrechte. Daarom vertonen wij hem nu graag aan u. U kunt, kortom, aanstaande woensdag in Leersum gebruik maken van een buitenkans, twee uur prachtig reizen met het oog naar de Amazone en gegarandeerd op tijd weer terug in Nederland. Als dat geen luxe is!



Birdwatchers is te zien op woensdag 28 april 2010 om 20.00 uur in De Binder te Leersum. De zaal is open om 19.30 uur. Een kaartje kost 6 Euro en

is te koop bij de bibliotheken van Amerongen en Leersum, en zolang de voorraad strekt aan de zaal. Reserveren kan ook op tel.nr. 0343-450261 of 0343-451274 of via filmhuis.amerongen@skiam.nl (dus niet via de reply-knop).

Weer met vriendelijke groet namens het Filmhuis,

Theo Witkamp

P.S. De film is niet in de lokale pers aangekondigd, omdat we de kopij niet tijdig hadden aangeleverd deze keer.