



Filmhuis
Amerongen Leersum
presenteert



Nieuwsbrief 75, september 2010

Troubled Water

Beste mensen,

Op 29 september draaien we een film die ons bij een wezenlijk menselijk probleem brengt: hoe ga je om met schuld en vergeving, met de kans op een nieuw begin en met de gevolgen van een misdaad? In meer of mindere mate worden we hiermee allemaal wel eens geconfronteerd. Niet altijd met dezelfde grote kwesties zoals ze in deze film aangesneden worden – gelukkig niet-, maar met kleinere varianten ervan toch wel. Dat maakt deze film met de titel *Troubled Water* (2008) tot meer dan een avondje vertier. Juist ook omdat hij goed gemaakt is en er overtuigend in geacteerd wordt. Daardoor komt het verhaal dichtbij.



Het draait om Thomas (die gespeeld wordt door Pål Sverre Valheim Hagen). Hij komt vrij uit de gevangenis nadat hij gezeten heeft voor de moord op een kind. (Zelf houdt hij het overigens op een ongeluk.) Hij zoekt een betrekking en krijgt deze, op gelukkige wijze, als hij onder een valse naam aangenomen wordt als organist van een kerk in Oslo. Zijn talent op de toetsen is onmiskenbaar en dat blijft niet onopgemerkt. Toch is het moeilijk

om het leven weer op te pakken, ondanks het feit dat de koster hem dat vanwege het geloof mogelijk wil maken. Ook niet wanneer Anne en haar zontje dichtbij komen. En al helemaal niet wanneer de moeder van het vermoorde kind hem herkent, gegrepen wordt door haar angst en verdriet en daarom wil voorkomen dat Jan opnieuw een misdaad begaat.



De film heeft wat men vaak noemt een zwaar thema, maar regisseur Erik Poppe heeft het zonder effectbejag en zonder snelle conclusies uitgewerkt. De film is niet geheel vlekkeloos in opbouw, uitwerking (met zijn vele flashbacks) en finale (waarin onmogelijk alles opgelost kan worden), maar wel goed en overtuigend gemaakt en met prima spel. Bovenal is hij eerlijk, dapper en indringend en hij confronteert ons onontkoombaar met de vraag hoe in de praktijk om te gaan met het vergeven en vertrouwen van schuldige mensen. Pauline Kleier eindigde haar recensie van deze film in de Volkskrant met de volgende woorden: 'Er zijn niet veel films die zo rechtstreeks in durven gaan op morele vraagstukken rond schuld en vergeving. Het duistere, heftige *Troubled Water* doet het wel, en weet daarbij ook tot tranen toe te ontroeren.' Dan gaat het ergens over!

Troubled Water is te zien op woensdag 29 september 2010 om 20.00 uur in De Binder te Leersum. De zaal is open om 19.30 uur. Prijs € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-450261 of 0343-451274 of via filmhuis.amerongen@skiam.nl (dus niet via de reply-knop).

Met vriendelijke groet namens het Filmhuis,

Theo Witkamp

P.S. Op 20 oktober vertonen we de werkelijk uitmuntende film Das Weisse Band van Michael Haneke (2009) in Amerongen.