



# Filmhuis

Amerongen Leersum  
*presenteert*



Nieuwsbrief 90a, oktober 2011

## The King's speech

Beste lezers,

De film van 19 oktober heeft eigenlijk nauwelijks een introductie. Hij heeft dit jaar niet alleen vier Oscars gewonnen, waaronder die voor de beste film en de beste hoofdrolspeler, en een hele serie BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen, maar hij heeft ook in tal van theaters soms wel een half jaar lang gedraaid. Zowel experts als het publiek hebben deze film dus buitenmate weten te waarderen. En niet voor niets, het is een heerlijke film, met intelligente, snedige dialogen, veel en onverwachte humor en een mooie en lastige vriendschap. Hij heet *The King's Speech*, is van regisseur Tom Hooper (2010, 118 minuten) en bevat het waargebeurde verhaal over Koning George VI (de vader van de latere Queen Elizabeth) die om zijn stotterproblemen te overwinnen in de jaren dertig les krijgt van de eigenzinnige logopedist Lionel Logue.



Als de film start zien we hem als the Duke of York. Later komt hij, zoals bekend, op een onverwachte wijze aan de macht als King George VI, omdat zijn broer, King Edward VIII, wil trouwen met de Amerikaanse Wallis Simpson, die al tweemaal gescheiden is, en hij daarvoor afstand doet van de troon, waar hij nog geen jaar op heeft gezeten na de dood van zijn vader (de kroningsplechtigheid heeft zelfs niet plaatsgevonden). Deze en andere historische gebeurtenissen zien we allemaal ook in de film, maar daar ligt het accent niet. Het verhaal draait geheel om het flitsende samenspel tussen de koning en zijn spraakleraar. Een koning moet speeches kunnen houden, George is totaal geblokkeerd, Lionel heeft zo zijn eigen methoden. Colin Firth schittert als George VI en Helena Bonham Carter als diens vrouw, terwijl Geoffrey Rush als Lionel elke kijker voor zich

inneemt met zijn creativiteit als leraar en zijn innemend karakter. De film wordt verder gekenmerkt door een smetteloze regie en een prachtige entourage. Je ziet ook dat de acteurs zich met hart en ziel aan deze productie hebben gegeven en zich samen heel goed hebben voorbereid. Kortom, alle ingrediënten voor een heerlijke avond liggen gereed.



We vertonen *The King's Speech* op **19 oktober** 2011 om **20.00 uur** in **De Binder** te Leersum. De zaal is open om 19.30 uur. Prijs onveranderd € 6. Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren kan via tel.nr. 0343-758343 of 0343-451274 of via [filmhuis.amerongen@skiam.nl](mailto:filmhuis.amerongen@skiam.nl).

Met herfstgroet namens het Filmhuis,

Theo Witkamp